

Een gedicht van Hilma Bruinsma naar aanleiding van de dialoogtafel in Boekhandel  
Cursief/ Galerie de Etage 'Hier loop ik warm voor...'

Dialoog

Aan tafel, verhalen  
delen van een bord schaars vlees  
dorp langs de spoorlijn  
schieten, handen

de valse noot uit de viool  
is muziek

kind over daken van tempels gesleurd  
of springen langs sloten, gluren vanuit bosjes  
naar de kluizenaar  
grenzeloze vriendschap

verwant, vrij, ruimte  
woorden

kiemen  
in boeken  
het grote vullen van de kelk  
borrelen van overvloed.

Iemand is er, kaatst  
licht in de ogen

Glimlach

Tegenwicht

Hilma Bruinsma